

## TREDJE SÖNDAGEN I FASTAN

Lukasevangeliet 13:1-9

Vid den tiden kom några och berättade för Jesus om de galileer vilkas blod Pilatus hade blandat med blodet från deras offerdjur. Då sade han: »Tror ni att de var större syndare än alla andra i Galileen, eftersom detta kunde hända dem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet som de. Eller de arton som dödades när Siloatornet rasade, tror ni att de var större syndare än alla andra i Jerusalem? Nej, säger jag, men om ni inte omvänder er skall ni alla mista livet, precis som de.«

Och han gav dem denna liknelse: "En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: 'I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?' Han svarade: 'Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.'"

### Reflektion

I denna berättelse som vi bara hittar hos evangelisten Lukas, inskräps Jesu krav på efterföljelse: omvänd er, innan det är för sent! Berättelsen om fikonträdet är hoppningivande för den lärjunge som snubblat och behöver få en ny chans. Gud visar tålamod med oss, han vill att vi ska bära frukt, han ger oss en ny chans. Men den är också en berättelse som inskräper den kritiska situation vi befinner oss i, vi måste agera nu, inte vänta på bättre tider.

- Läs mer på KPN.se

### Guds ord till dig

Livet är på allvar. Ditt liv. Du har fått olika förutsättningar av Gud och han önskar att du gör det bästa möjliga, han ger dig inte mer än du klarar av

- Finns det något i ditt liv du är nära att ge upp om?
- Vad kan det vara för "gödsel" som Gud behöver använda i ditt liv?
- Vad vill du säga till Gud, som är trädgårdsmästare i ditt liv?

### Be med påve Franciskus

I mars inbjuds vi att be tillsammans för att splittrade familjer i förlåtelsen kan finna läkning för sin smärta, och trots motsättningar upptäcker varandras gåvor på nytt.

### Information från Stockholms katolska stift

Strax får vi mitt i fastetiden fira Marie bebådelsedag. Den 25 mars är det nio månader kvar till jul och vi firar att Jungfru Maria fick uppgiften att bli mor åt Gud. Hon tog sig an denna uppgift med stor tillit till Gud. I hennes sätt att förhålla sig till Gud kan vi hitta hur vi själva bör relatera till honom. Också vi får säga "låt det ske med mig, som du har sagt". Dagen kallas också Vårfru-dagen, vilket i folklig fromhet blivit till våffeldagen. Ät en våffla för att fira Maria!



# Gud vill vara vår trädgårdsmästare

En trädgårdsmästare sköter om träd och blommor.

Vattnar dem och ger dem näring så att de ska må bra.

Jesus jämför Gud med en trädgårdsmästare där vi människor är växterna som han tar hand om.

**FUNDERA:** Vad behöver du för att må bra?



Be  
tillsammans

Du vet vad jag heter,  
du vet hur jag mår

Du vet vad jag behöver,  
av dig allt gott jag får!

