

Dagens evangelium

Lukasevangeliet 1:39-45

Vid den tiden gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: "Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse."

En kommentar till texten:

I dagens läsning får vi möta Maria med Elisabets ögon. Elisabet som på sin ålderdom blivit havande genom Guds ingripande, bjuder in oss till att ta den troende Maria som förebild och till att glädjas tillsammans med dem. Dessa kvinnor omfamnar varandra i den hoppfulla förvisningen om att det är Gud som ingripit i deras liv, som givit dem en ny början genom det nya liv som spirar i deras kroppar.

(Läs mer på KPN.se)

Guds ord till dig

Fundera över vad texten säger till just dig!

- Har du, som Maria, en äldre släkting att vända dig till?
- Vad gör dig så glad att du nästan vill hoppa till?
- Hur tror du Elisabeth upplevde Marias besök?

Be med påve Franciskus

I december inbjuds vi att be tillsammans för att detta jubelår 2025 stärker vår tro, hjälper oss att känna igen den uppståndne Kristus i vårt dagliga liv, och formar oss till pilgrimer i Kristi hopp.

Information från Stockholms katolska stift

År 2025 är det jubelår! Ett jubelår är ett särskilt heligt år som brukar firas vart 25:e år. Ett jubelår är en möjlighet att fördjupa sin tro och att leva sitt kristna vittnesbörd med ett förnyat engagemang.

Det är alltid en påve som utlyser jubelår. Jubelåret 2025 inleds i Rom den 24 december 2024 och avslutas den 6 januari 2026. Jubelåret inleds genom att påven öppnar den heliga porten i Peterskyrkan. Här hemma i Sverige inleds jubelåret med att kardinal Anders Arborelius firar en gudstjänst i domkyrkan den 29 december.

Läs mer via QR-koden:



Maria och Elisabeth

Färglägg bilden så att den blir riktigt fin! När Maria har Jesusbarnet i magen går hon till Elisabeth, sin släkting. Elisabeth väntar också barn, nämligen Johannes döparen. När Maria kommer in hoppar barnet i Elisabeths mage till av glädje!

FUNDERA: Vad gör dig riktigt glad?



Be tillsammans

Gud bor i ett ljus
dit ingen kan gå.
Gud kan vi ej se
och inte förstå.
Men han kommer hit
Han vill vara här.
Så blir han ett barn
som Maria bär.
- Margareta Melin

Sången finns att
lyssna på om du
scannar QR-koden
med din telefon. Gör
det när du kommit
hem:



Nästa Söndags-
blad kommer den
5 januari.