
Kyndelsmässodagen

Jesus bärs fram i templet

Lukas 2:22-40



Personer

Maria

Josef

Präst

Försäljare

Symeon

Hanna

Folk

Berättare

Medverkande församling

Rekvisita

Dräkter

Docka som föreställer Jesusbarnet

Pappersduvor

Ljus till alla närvarande

Sånger

Gud bor i ett ljus (36)

Kristus är världens ljus (55)

Inledning

Kyndel betyder ljus på gammalsvenska. Kyndelsmässodagen har både med "ljus" och med "mässa" att göra och idag firar vi denna högtid.

Ljus har vi när det ska vara särskilt högtidligt och vackert. När vi har fest hemma tänder vi ljus och när vi firar mässan tänder vi ljus på altaret. Var annars i kyrkan ser ni några ljus? (Mariakoret)

Ni kommer ihåg att Jesus sa: "Jag är världens ljus." Under påsktiden vet ni att vi tänder ett stort fint påskljus som symboliserar Jesus. Och i advent tänder vi ett ljus varje söndag för att förbereda oss att ta emot Ljuset som kommer till oss i mörkret. Och det ljuset är ju Jesus som föddes till människa på jorden.

Innan vi börjar berättelsen ska ni få varsitt ljus som vi ska tända sedan.

Någon delar ut ljus till alla.



Berättelsen börjar

När Jesusbarnet hade fötts i Betlehem stannade Josef och Maria kvar tills Jesus blivit fyrtio dagar. Det var då dags att gå till templet. Enligt judisk sed skulle föräldrarna bära fram sin förstfödde son i templet och tacka Gud för det barn man fått. Även Maria och Josef skulle gå till templet i Jerusalem med sitt lilla barn.

Maria och Josef kommer in och börjar gå mot altaret.

De skulle offra något åt Gud. Man kunde offra lamm eller duvor. De som var fattiga hade bara råd med duvor. Josef och Maria var fattiga så de skulle offra duvor.

Här kommer de nu och tänk så glada de ska bli när de får se Jerusalem. Vi låtsas att altaret är Jerusalem och templet.

Duvförsäljaren och prästen ställer sig vid sidan av altaret. (Vill man ha fler försäljare och "folk" kan de stå där tillsammans.)

Det var mycket folk på gatorna i Jerusalem. Den lilla familjen fick tränga sig fram. Det var ingen som brydde sig om dem. De visste ju inte att den här lilla familjen var det något alldeles särskilt med, och att det var första gången som Frälsaren Jesus kom till templet.

Maria och Josef går fram till altaret.

"Ser du Josef", sa Maria, "där kan vi köpa våra duvor som vi ska offra."

Josef låtsas köpa duvor av duvförsäljaren. Sedan går Josef och Maria fram till prästen och Josef ger honom duvorna. Maria håller fram Jesusbarnet och prästen lyfter sina händer och välsignar barnet.

Maria och Josef köpte så några duvor och gick sedan fram till prästen. De gav honom duvorna att offra till Gud, och höll fram Jesusbarnet och tog emot välsignelsen. Prästen lyfte sina händer och välsignade detta lilla barn utan att veta vem det egentligen var.



I Jerusalem bodde en man som hette Symeon. Just denna dag kom han till templet. Det var den helige Ande som sagt åt honom att bege sig dit: "Symeon, du skall bege dig till templet. För just idag kommer det lilla barnet som är Messias dit."

Symeon kommer in och går fram till Jesusbarnet. Han lyfter upp det i famnen och ler.

När Symeon kom till templet gick han genast fram till Josef och Maria. Han tog Jesusbarnet i sina armar och sa: "Herre, nu kan jag dö i frid.

Du har låtit mig få se Frälsaren, som jag väntat på. Han kommer att lysa som ett ljus för oss alla."

Nu kommer Hanna in. Hon är mycket gammal och har svårt att gå. Symeon visar henne Jesusbarnet. Hon blir mycket glad och faller ner på knä. Efter en stund reser hon sig och går och hämtar ett ljus som hon tände. Hon går sedan runt till alla i kyrkan och tänder ljusen som delats ut i förväg.

En mycket gammal kvinna kom nu till templet. Hon hette Hanna och hade trofast tjänat Gud i templet. När hon såg Frälsaren i det lilla barnet blev hon överlycklig och föll ner på knä i bön. Sedan reste sig Hanna och hämtade ett ljus som hon tände. Nu tar även vi fram våra ljus och så kommer Hanna och Symeon och tänder dem åt oss. Till sist får även Josef och Maria varsitt ljus.

Tänd ljusen.



Avslutning

Vi som är här idag har fått möta Jesusbarnet, i berättelsen, precis som Hanna, Symeon och de vise männen och herdarna. Vi har fått möta Ljuset som skall lysa i mörkret. Nu står vi här med våra tända ljus och så avslutar vi med en sång.

Sjung gärna någon av dessa sånger tillsammans:

Gud bor i ett ljus (36) eller *Kristus är världens ljus* (55)