

# Jul i rövarnas grotta

Julspel av Bride Adams-Ray

*Detta julspel har en lite oväntad infallsvinkel: det skildrar julens händelser på ett humoristiskt sätt utifrån några rövares perspektiv (dessa finns naturligtvis inte i Bibeln). För dem som framfört det traditionella julspelet ofta kan det vara en välkommen variation på temat. Församlingen engageras genom att sjunga med i sångerna som har enkla melodier. Jul i rövarnas grotta är enkelt att framföra eftersom det drivs fram av berättaren. Om barnen inte kan lära sig repliker går det utmärkt att de bara mimar enkla rörelser.*

En praktisk lösning är att repetera med barnen i samband med trosundervisningen gången innan den dagen julspelet ska uppföras. Om man vill kan man då dela ut de blad som finns längst bak i dokumentet, så att föräldrarna kan hjälpa till med att hitta passande kläder till den roll barnet fått.

I detta dokument ingår:

- julspel
- sånger att kopieras och delas ut till församlingen
- roller till barnen med förslag på passande kläder

## **Personer**

Några rövare

Maria

Josef

Några herdar

De tre vise männen

En stjärnbärare

Medverkande församling

Berättare

## **Rekvisita**

Välj själv hur mycket ni vill lägga ned, men följande skulle vara fint:

- sjalar till Maria, Josef, herdarna
- bebisdocka till Maria
- en stjärna till stjärnbäraren
- något som ser ut som guld (gåva från en kung som blir stulen)

*(Detta spel leds av berättaren. Barnen som uppträder måste repetera i förväg, så att de kan mima det som berättas. Församlingen bör ha sångerna utskrivna så att de kan sjunga med.)*

### **Berättare**

Man ska inte tro att allt var frid och fröjd i Betlehem den första julen för länge, länge sen. Där var massor av folk och stressade värdshusvärdar. Och där fanns bestämt också några skumma figurer som bodde i en grotta strax utanför staden. Ja, dom var faktiskt rövare hela gånget i den här grottan. Här kommer dom! Fastän vi inte är några rövare, kan vi kanske vara med och sjunga "Hejom fejom fallerallera!" tillsammans med dom.

*(Rövarna kommer in dansande en vild rövardans till melodin "Bonden och kråkan". Församlingen sjunger med.)*

### **Rövarsången**

I Betlehems grotta där har vi vårt bo.  
Hejom fejom fallerallera.  
Där har vi så mysigt att ingen kan tro.  
Hejom fejom fallerallera.  
I Betlehem myllrar av folk och av få.  
Hejom fejom fallerallera.  
Vi rövare passar då på och är me'  
Hejom fejom fallerallera.

*(Rövarna gäspar och låtsas bädda ned sig.)*

### **Berättare**

Skönt att få komma i säng efter en ansträngande dag, tyckte rövarna. Dom hade varit ute hela dan i folkträngseln och rövat lite här och där. Just då bultade det på dörren (låt barnen bulta i bänkarna), så att rövarna hoppade högt upp i luften. Det var Maria och Josef som kom, fast det hade ju rövarna ingen aning om.

*(Maria och Josef kommer in. De går en runda och kommer fram till rövarnas grotta. Församlingen sjunger till melodin: "Mors lilla Olle".)*

### **Josefs sång**

Till Betlehem gå så har kejsarn befallt.  
Men det är fullt ut av folk överallt.  
Kan vi få stanna i grottan i natt?  
Min hustru Maria hon bär på en skatt.

## **Berättare**

Rövarna blev jättegglada och hoppade av fröjd. En skatt, det var just vad dom kunde behöva! Så dom sa: ”Stig in, stig in bägge två! Fram med skatten och det kvickt!” Nej – då måste Josef protestera. Och vi sjunger förstås med!

(Församlingen fortsätter på samma melodi.)

## **Josefs sång (2)**

Maria ska föda ett barn nu i natt.  
Det är just det som är hela vår skatt.  
Vi har försökt att få rum överallt.  
Och ute där är det så vått och så kallt.

## **Berättare**

Nej, se det ville rövarna absolut inte vara med om. Inga barnskrik i rövargrottan!  
– Men det finns ju en mycket bättre grotta längre bort. Det var egentligen ett stall med både krubba och hö där dom kunde lägga barnet. Och så fick Maria och Josef gå vidare.

(Rövarna lägger sig. Maria och Josef går mot den plats där krubban ska vara. Som hjälp kan man placera ut en lammfäll eller en bit filt så att de placerar sig rätt.)

Rövarna hade haft fullt med jobb hela dan, så nu började dom känna sig väldigt sömniga. Snart sov de gott hela bunten. (Kort paus.)

Mitt i natten väcktes alla rövarna av att det bultade på dörren igen. Visst hade dom sovit några timmar, men det var ju inte morgon än. Vem kunde det vara?

(Herdarna kommer in till en liten improviserad herdedans och församlingen sjunger med till melodin: ”Sov du lilla videung”.)

## **Herdarnas sång**

Ett nyfött barn vi hitta skall  
lindat i en krubba.  
Han bör finnas i ett stall  
så sjöng änglaskaran.  
Ära vare Gud i höjd  
och på jorden frid och fröjd!  
Var är lindebarnet?  
Var är lindebarnet?

## **Berättare**

Jodå. Rövarna förklarade att i en grotta lite längre bort kunde det mycket väl finnas ett nyfött lindebarn. Fortsätt framåt bara!

(Rövarna pekar i riktning av där grottan är. Sedan lägger de sig.)

Men den här natten var då inte lik någon annan natt. För just när dom somnat igen, bultade det på dörren för tredje gången. – En rövare gäspade och sa: ”Jag vägrar att öppna.” Och en annan sa: ”Att hederligt folk inte kan få sova i fred.” Då bultade det ännu värre på dörren och ruskade i handtaget. Till slut öppnades dörren av sig självt och in kom de tre vise männen (naturligtvis kan här även flickor få deras roll).

(De tre vise männen kommen in bärande på sina gåvor. Rövarna tittar med stora ögon på gåvorna, hälsar och bugar vördnadsfullt. Om så önskas kan man här sjunga sången ”En stjärna gick på himlen fram”. )

Nu förstod rövarna att de fått fint främmande. Dom var lite ovanligt klädda och talade så märkvärdigt om en stjärna som visat dom vägen till en kung. Nu ville de veta var kungen fanns. Och vad var det de hade med sig? Såg det inte ut som guld?

(De tre vise männen frågar efter vägen. Några rövare avleder deras uppmärksamhet, medan en annan rövare tar ifrån dem en av guldgåvorna som han förtjust skyndar sig att gömma.)

### **Berättare**

Nej, nej, sa rövarna, kungen hette ju Herodes och bodde i Jerusalem. I Betlehem fanns ju ingen kung, bara en massa folk som skulle skattskryva sig och så några herdor som letade efter ett lindebarn. Och stjärnan var det ju inget problem med, hela himlen är ju full av stjärnor! Följ vägen norrut bara!

(När de tre vise männen gått, kommer herdarna springande till rövarna och berättar ivrigt för rövarna vad de sett. Vi har hittat lindebarnet!)

### **Berättare**

Knappt hade de vise männen gått förrän herdarna kom tillbaka med andan i halsen: Skynda er och kom, så ska ni få se! Vi har hittat lindebarnet! Han är Messias må ni tro! Skynda er!

(Under ledning av en stjärnbärare går herdor, rövare och vise män en runda fram till krubban där de sätter sig ned intill den heliga familjen. Tänk på att ingen ska sitta med ryggen mot församlingen.

### **Berättare**

Så fick herdarna vara de första som förkunnade julens glada budskap för alla de mötte. Det kan nog hända att till med och rövare fick vara med, precis som i det här spelet. Nu ska vi se hur det gick för rövaren som stulit guld från dom vise männen.... (rövaren ångrar sig och lämnar tillbaka kronan/guldet, får en kram). När Jesus föds sprids förlåtelse och kärlek.

Spelet avslutas med att hela församlingen sjunger ”Nu tändas tusen juleljus” Cecilia nummer

...

(Julspelet har kortats ned något på slutet, jämfört med Bride Adams-Ray original.)

***Katolska Pedagogiska Nämnden***