

Förbered ditt hjärta inför Jesu födelsefest!



Adventstiden ger möjligheter att fästa barnens uppmärksamhet vid julens huvudperson, Jesus. Guds Son föds på tre olika sätt. Först blev han född av Fadern före allt tid. Sedan blev han född som människa genom jungfru Maria. Sist föds han i människans hjärta. Adventstiden är en utmärkt tid för att förbereda hjärtat så att det är färdigt att ta emot julens Herre. Här ges ett tips på vad en kateket kan göra för att engagera barnen i förberedandet av hjärtat.

Julkrubba med goda gärningar som halm

Rita ett stort hjärta på ett rött kartongark. Fäst krubban av wellpapp (eller något annat lämpligt material) på det med en häftapparat. Kopiera bilden av Jesusbarnet, färglägg och klipp ut. Som halm kan du använda gula pappersremsor. Tanken är att vi ska glädja Jesusbarnet genom att försöka göra goda gärningar. Varje gång vi gör något för att glädja honom kan vi stoppa ett halmstrå i krubban. På det viset blir vårt hjärtas krubba en välkomnande plats för Jesusbarnet. Det viktiga är inte att alltid lyckas. Viljan att glädja Jesus är det som är viktigast. Han är nöjd med en fattig krubba men han vill

vara välkommen dit. I slutändan är det ju bara han som kan göra hjärtat riktigt vackert.

Diskutera med barnen vad de kan göra för att glädja Jesus. Om något barn ofta glömmet att be till Jesus, kan det vara bra att komma ihåg just detta. Stora barn kan uppmuntras att bikta sig. På halmstråna kan barnen skriva vad de har gjort för att glädja Jesusbarnet. Textsidan kan eventuellt vändas inåt så att det barnet gör förblir en hemlighet mellan barnet och Jesus. Lycka till!

Rauha Navarro Marttinen