

Enkel dramatisering

Lilla Thérèse av Jesusbarnet

Festdag 1 oktober



Bakgrund

Den 1 oktober firar kyrkan S:ta Teresa av Jesusbarnet, även kallad Thérèse av Lisieux, jungfru och kyrkolärare. I dagens samling presenterar vi därför detta älskade helgon för barnen. "Lilla Teresa", som föddes 1873 i Alençon i Frankrike och dog den 30 september 1897 i Lisieux var en fransk karmelitnunna och blev helgonförklarad och erkänd som kyrkolärare (endast fyra kvinnor är erkända som kyrkolärare). Hon kallas även för "Jesus lilla blomma". Lilla Therese är känd för sin "lilla väg". I sin strävan insåg hon att det inte var nödvändigt att göra heroiska ting eller stora gärningar för att nå helighet och uttrycka sin kärlek till Gud. Hon skrev:

"Kärlek visar sig i gärningar, så hur ska jag visa min kärlek? Stora gärningar är förbjudna för mig. Det enda sättet jag kan visa min kärlek är genom att sprida blommor och dessa blommor är varje litet offer, varje blick och ord, och att göra de minsta sakerna för kärleken."

Jag gläder mig åt att vara liten och lämnar de fina böckerna som jag inte kan förstå åt stora själar och förstånd, eftersom 'endast barn, och de som är som dem, blir insläppta till den himmelska måltiden."

Helgondramatiseringen är mycket enkel, den går att framföra utan någon repetition! Barnen har inga repliker och behöver bara göra några enkla rörelser enligt anvisningarna nedan. Så den kan göras direkt inom ramen för undervisningen.

Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, och då satsa mer på både kläder, rekvisita och kanske lägga in några repliker.

Längd: ca 10 minuter

Roller

Lilla Thérèse

Far

Mor

Fyra systrar

Påven

Rekvisita

Sjal till Lilla Thérèse, ev även till de övriga

Skrivhäfte och blyertspenna



Inledning

- Tycker ni om helgon?
- Är det någon som känner till namn på några helgon?
- Ja, det finns hur många som helst! (Franciskus, Nikolaus, Birgitta, Erik, Martin de Porres...)
- Har ni tänkt på en sak: det finns helgon från alla olika världsdelar, det finns stora helgon och små helgon, helgon som varit rika och sådana som varit fattiga. Helgon kan se väldigt olika ut och kan ha alla möjliga olika personligheter. Den 1 oktober firar kyrkan ett alldeles speciellt helgon, och henne ska vi lära känna idag!
- För att kunna göra denna dramatiseringen kommer jag att behöva lite hjälp från barnen här...

Förberedelse: nedan ser du berättelsen om Lilla Thérèse. Lär dig berättelsen väl, öva hemma så att du kan den nästan utantill, för det blir mer levande om du kan berätta fritt utan att följa manus.

Nu börjar vi!

(Bjud in en flicka att komma fram.)

- ♥ *Här ser ni lilla Thérèse.*
- ♥ *Thérèse levde för 100 år sedan i Frankrike, på den tiden som er mormors mormor eller farmors farmor levde...*
- ♥ *Thérèse kom från en stor familj. Hon hade en mor...*

(Bjud in en flicka att komma fram och ställa sig på en stol snett bakom flickan som är "Lilla Thérèse.")

- ♥ *Och en far...*

(Bjud in en pojke som får ställa sig på en stol snett bakom flickan som är "Lilla Thérèse")

- ♥ *Thérèse hade fyra systrar...*

(Ta fram fyra flickor - om det skulle saknas får man ta en pojke - som får sätta sig bredvid Thérèse som står.)

- ♥ *Thérèse var lillasyster i familjen, hon var yngst. Alla hennes systrar var snälla mot henne.*



- ♥ När Thérèse bara var fyra och ett halvt år gammal, hände något väldigt sorgligt. Hennes mamma dog av en sjukdom som kallas cancer.

(Be flickan som agerar Thérèse mor att sätta sig på stolen.)

- ♥ Alla sörjde och var mycket ledsna. Men tack och lov hade Thérèse sina fyra systrar som tröstade och hjälpte henne. Det fanns särskilt en syster som Thérèse tyckte extra mycket om, det var storasyster Pauline. Pauline fick bli som en extramamma för henne.

(En av systrarna ställer sig intill Thérèse, klappar henne på axeln.)

- ♥ Familjen flyttade till en stad som heter Lisieux och här fick Thérèse börja i skolan. Pappan tyckte extra mycket om sin yngsta dotter, han kallade henne för "min prinsessa".
- ♥ När Thérèse var nio år upplevde hon igen en svår sorg i livet. För då bestämde sig hennes storasyster Pauline för att gå i kloster. För Thérèse var det som om hon miste sin mor en gång till.

(Be den som agerat "Pauline" att ställa sig lite längre bort.)

- ♥ Några år senare gick även den andra system i kloster. Då hade Thérèse blivit tolv år. På julafton det året hade Thérèse en stark upplevelse, hon förstod att Gud kallade henne att också få komma till ett kloster och bli nunna. När hon blev 14 år, så berättade hon det för sin far, och han gav henne tillstånd till det.
- ♥ Men både klostret och biskopen sa nej, de tyckte att Thérèse var alldeles för ung. Men en gång fick Thérèse pappa möjlighet att resa till Rom. Han lät Thérèse följa med. Thérèse tyckte det var så spännande, men det som var mest spännande var att de skulle få träffa påven.

(Bjud in någon som får vara påven. Låt "påven" sitta på en stol och låt Thérèse och hennes far gå till honom och falla på knä framför honom.)

- ♥ Egentligen var det tänkt att Thérèse skulle vara tyst och stilla inför påven, men hon var modig och gick fram och frågade honom: Låt mig få komma in i karmelitklostret när jag fyller 15 år! Påven blev imponerad över lilla Thérèse, men han ville inte ändra det som biskopen redan hade bestämt.

(Låt pappan och Thérèse gå till sina platser igen.)

- ♥ Lite tålamod fick hon ännu ha, men efter två år fick Thérèse äntligen komma in i klostret, fast hon bara var 15 år. Det blev en stor och lycklig dag i hennes liv.

(Ge Thérèse en vit sjal över huvudet.)

- ♥ I klostret levde Thérèse ett vanligt liv, hon gjorde inget som var annorlunda än andra. Hon fick tvätta golv...



(Thérèse låtsas tvätta golv.)

- ♥ ...hon fick baka bröd...

(Thérèse låtsas baka bröd.)

- ♥ ... och hon gick till mässan varje dag.

(Thérèse håller händer som i bön. Ge henne nu ett skrivhäfte och en blyertspenna.)

- ♥ Thérèse ville bli ett helgon, men hon visste inte hur hon skulle gå tillväga. Hon började skriva. I hennes anteckningar står så mycket fint skrivet, så mycket om tron och om Jesus, som har öppnat många människors hjärtan för Gud. Ska vi se vad hon skriver?

(Ta fram skrivhäftet och låtsas att du läser ur det.)

- ♥ Hon påminner oss om att alla kan bli helgon! Hon önskade själv att bli helgon och skriver: "Jag är bara en liten själ som endast kan göra små saker för Gud, det är min lilla väg. Alla kan klara att göra små saker för Gud."
- ♥ När vi läser Thérèse ord känns det som om det är lätt att följa Guds väg. Alla har sin egen lilla väg i livet, där vi kan tjäna Gud.
- ♥ Men Thérèse blev sjuk i klostret, hon fick mycket ont.

(Låt Thérèse lägga sig på golvet, själen kan vara över henne nu, som en filt.)

- ♥ Men även om hon hade ont, så klagade hon aldrig, hon fick mycket tröst av att be till Jesus och till jungfru Maria. Hon blev så sjuk att det inte gick att göra henne frisk igen, hon dog när hon bara var 24 år gammal. Men innan hon dog sa hon till systrarna: När jag dör, ska jag vara i himlen och be för människorna hela tiden! Och det tror vi att hon gör.

(Låt lilla Thérèse klättra upp på en stol och knäppa händerna.)

- ♥ Och därför kan vi be Thérèse om att be för oss, när vi behöver det.
- ♥ Thérèse kallades sig själv för "Jesus lilla blomma". Det finns fina bilder på Thérèse med en blomma i handen.

(Visa en eller flera bilder på Thérèse, se dokumentet längst bak)

- ♥ Nu kan hålla varandras händer och vända oss till Thérèse: lilla Thérèse, be för oss till Herren vår Gud.
- ♥ Tacka alla barn som medverkat (applåd) och låt dem sätta sig med de andra i ringen igen. Om du har kunnat plocka blommor av något slag, så dela gärna ut dem här.



