

Enkel dramatisering  
**Johannes Boscos dröm**  
Festdag 31 januari



### Bakgrund

Johannes Bosco (1815-1888) Giovanni Bosco föddes den 16 augusti 1815 i Becchi, en liten by nära Torino i norra Italien. Hans föräldrar var fattiga bönder. När Johannes var två år gammal dog hans far och det blev svåra tider. Mamma Margareta var en stark och from kvinna som litade på Guds hjälp i allt. Redan som barn hade Johannes en önskan att bli präst. Men fastän han var begåvad och visade intresse för studier fanns det inga pengar till utbildning. Johannes var tvungen att arbeta och hjälpa familjen. Men det omöjliga blev möjligt.

I visioner, som han själv kallade för drömmar, fick han ledning på sin väg till att bli präst och i arbetet med barn och ungdomar. Maria visade sig ofta i Johannes "drömmar" och under hela sitt liv upplevde Johannes Bosco hennes särskilda ledning och beskydd. Don Bosco levde under en orolig tid då samhällsstrukturen förändrades och många ungdomar upplevde att de inte hade någon framtid. Don Bosco såg situationen och agerade. Många hemlösa pojkar fick en nystart med hans hjälp. De fick ett hem, de fick lära sig att läsa, de fick lära sig ett yrke o.s.v. Mässan och bönen var alltid en central del av livet med pojkarna. Men vikten av lek glömdes inte heller. Don Bosco hade många motståndare i kyrkans kretsar, men vann respekt av många utanför kyrkan.

Don Bosco blev till sist grundare av salesianorden som spred sig till hela världen och är ett av de största orden i dag. Redan tidigt grundades också en kvinnlig gren för arbetet med flickor. Mer om Don Bosco: <http://www.salesianer.se/?l=sv&page=history>

*Helgondramatiseringen är ganska enkel, den går att framföra utan någon repetition! Berättaren kan läsa alla repliker och barnen behöver bara göra några enkla rörelser. Så den kan göras direkt inom ramen för undervisningen.*

*Naturligtvis kan man också lägga lite mer möda på dramatiseringen, och då satsa mer på både kläder, rekvisita och kanske lägga in flera repliker. Barnen brukar bli riktigt duktiga när de framför dramatiseringen framför andra barn och föräldragruppen.*



Längd: ca 10 minuter.

### **Roller**

Johannes

4 barn eller fler, eventuellt hela gruppen

En man (Jesus)

En kvinna (Maria)

Berättare

### **Rekvisita**

En kudde, en filt.

Någon vit/blå sjal till Maria. Liknande till Jesus.

Prästkläder? Kaftan och biretta användes av Don Bosco. I brist på dessa kan en vanlig prästskjorta användas. Eller en svart tröja och en hemmagjord vit krage.

### **Berättaren:**

Har du någon gång haft ett storgräl med någon? Du har kanske blivit slagen eller slagit någon. Livet kan vara tufft ibland. Så var det också för Johannes Bosco som levde för två hundra år sedan. Han hade en halvbror, som var mycket större än Johannes. Anton var inte snäll mot lillebror Johannes. Under en period fick Johannes även bo hos främmande människor för att slippa Antons vrede.

### **Berättaren:**

Vi är i Italien, i en liten by. Vi är hemma hos Johannes. Här är Johannes.

*(Berättaren bjuder in ett barn som får vara Johannes)*

Han är 9 år gammal. Det är dags att sova. Han knäböjer sig bredvid sängen och läser sin kvällsbön. Vi ber nu alla med Johannes! Han är med oss idag och ber med oss.

*(Berättaren kan peka mot himlen).*

### **Alla:**

"Var hälsad Maria full av nåd, Herren är med dig. Välsignad är du bland kvinnor och välsignad är din livsfrukt Jesus. Heliga Maria, Guds moder, bed för oss syndare nu och i vår dödsstund. Amen."

*(Johannes lägger sig och drar filten över sig.)*

### **Berättaren:**

Han är en fattig pojke. Hans pappa har dött när han var liten. Johannes har arbetat nästan hela dagen. Han somnar och sover djupt, djupt. Johannes har en dröm.

I drömmen är Johannes med en grupp barn.

*(Barn kommer fram, stannar en bit borta.)*

Johannes reser sig ur sängen och går till dem.



Barnen knuffas. Vilken tur att vi inte kan höra dem! Men Johannes hör! Pojkarna retar varandra och säger fula ord om Gud. Det skall de inte göra! Johannes blir arg.

Johannes skriker: **SLUTA!**

**Berättaren:**

Pojkarna struntar i Johannes. De bara fortsätter med dumheterna.  
Då börjar Johannes slå dem.

En man med vita kläder kommer fram. Mannen ser mycket vänlig ut.  
Alla blir plötsligt helt tysta och orörliga.

*(Mannen vänder sig till Johannes, drar honom till sidan.)*

**Mannen:**

Slåss inte! Du kan inte få dem att sluta genom att slå. Med godhet vinner du vänner och de kan bli goda. Du kan lära dem.

**Berättaren:**

Johannes ser förvånad ut:  
Inte kan jag lära ut något till någon!

**Mannen:**

Jag skall ge dig en lärare som är den allra bästa. Hon skall visa dig.

**Berättaren:**

Johannes undrar: Vem är du egentligen?

**Mannen:**

Jag är sonen till kvinnan som du ber till varje kväll!

**Berättaren:**

Mannen med vita kläder går bort.

Vem kunde denne man vara?

*(Låt barnen svara: \_\_\_\_\_)*

**Berättaren:**

En kvinna i vita och blå kläder kommer fram och tar Johannes vid hand.

**Kvinnan:**

Var är dina kamrater nu?

**Berättaren:**

Det finns inga pojkar kvar. I stället för dem finns det farliga djur, som morrar.

*(Barnen börjar morra och visar tänder.)*



**Kvinnan:**

Johannes, var inte rädd. Gå till dem!

**Berättaren:**

Johannes går modigt fram till de vilda djuren och ett under sker: Alla slutar morra och de förvandlas till glada och vänliga djur.

*(Barnen ser glada ut)*

Johannes kommer tillbaka till kvinnan.  
Han förstår inte.

**Kvinnan:**

Det som hände med vilda djuren kan hända med människor, också med dig, Johannes. Människorna kan förvandlas. De kan bli goda. Du skall hjälpa barn med det.

**Berättaren:**

Johannes förstår fortfarande inte.  
Kvinnan tröstar honom:

**Kvinnan:**

Du kommer att förstå senare!

**Berättaren:**

Johannes lägger sig i sängen.

*(Kvinnan täcker honom med filten och försvinner.)*

Vem tror ni att kvinnan var?

*(Låt barnen svara: \_\_\_\_\_)*

**Berättaren:**

Johannes vaknar, han ropar:

Mamma, mamma, jag hade en konstig dröm!

**Berättaren:**

Mamma anar att Johannes är kallad till att bli präst. Men hur skulle det vara möjligt? De var ju fattiga och det fanns inte några pengar för att studera. De fattiga kunde inte ens läsa!

Men det tog God hand om! Johannes vann alla svårigheterna. Han var tvungen att arbeta vid sidan av studierna. Han fick till och med tigga. Ibland fick han lägga sig hungrig. Men till slut kom den dag när han kläddes i prästkläder och blev vigd till präst. Nu kallades han Don Bosco.

*(Johannes kläds i prästkläder. Alla applåderar.)*



**Berättaren:**

Och det blev precis som i drömmen!  
Barnen omringar honom.

*(Barnen samlas runt Johannes.)*

Han hjälpte fattiga pojkar som inte kunde läsa, inte hade något hem, inte hade något arbete heller och som kanske hade gjort dumma saker i sitt liv. Gud använde Don Bosco för att hjälpa dessa unga människor. De fick en nystart i livet. Don Bosco gav många hemlösa pojkar ett hem. De fick lära sig att läsa. Det fick lära sig ett yrke. Leken och sporten var viktiga. Men de hade alltid tid för bön, tystnad och mässa.

Gud kan också göra stora saker med oss. Han gjorde det med Johannes. Han kan göra det med oss.

© Katolska Pedagogiska Nämnden 2015  
[www.kpn.se](http://www.kpn.se)  
Författare: Navarro Marttinen

