

# *Bibeldramatisering av Saul – Paulus*

## **Rekvisita**

*alla personer är klädda i antika kläder, dvs en sjal/duk eller liknande runt axlarna, kvinnor kan gärna ha runt huvudet också.*

Rep, pappersrulle (antikt brev, med röd rosett runt), skål med vatten, penna med fjäder, purpurtyger

## **Roller**

Berättare

Saul/Paulus

Saul/Paulus medarbetare I (har med sig rep)

Saul/Paulus medarbetare II

Kristen med kors runt halsen I

Kristen med kors runt halsen II

Kristen med kors runt halsen III

Översteprästen (har ett fint brev, en rulle som han lämnar till Saul)

Kristi röst (endast en röst som hörs från ett angränsande rum)

Ananias

Ananias vän I

Ananias vän II

Lydia (jfr Apg 16:14 och 16:40, handlar med tyger, de samlas hemma hos henne)

*Bakgrundsmusik, israelisk lyrisk sång, meditativ.*

*Tre personer (män eller kvinnor) står på knä, snett mot publiken. De bär kors runt halsen och är försjunkna i djup bön. Gör korstecken, ser upp mot himlen.*

## **Berättare**

Den dagen började en svår förföljelse mot församlingen i Jerusalem, och alla utom apostlarna skingrades över hela Judéen och Samarien. Men Saul for hårt fram mot församlingen. Han trängde in i hus efter hus, släpade bort män och kvinnor och lät sätta dem i fängelse (Apg 8: 1-3).

*Trumma....*

## **Saul och medarbetare I och II**

*Alla tre (Saul i mitten) springer fram mot publiken, ser sig om, söker bland publiken:*

- Finns det några kristna här? (inväntar evt svar)

*Upptäcker de som ber, pekar, skriker*

- DÄR!

- Rusar fram till de kristna på knä med ett kampskrik/vrål, kastar omkull de bedjande, drar med dem längst bak (vid trädet), kedjar fast dem med rep.

**Saul** *(vänd mot publiken), hans anhängare står på var sin sida om honom*

- Vad är ni för några? Vad gör ni här? Är ni också såna som pratar om Jesus och Gud?

*(invänta evt svar)*

- Är ni också sådana som tror att han uppstod, blev levande fast han varit död flera dagar och att han nu finns hos Gud?? Men det är ju omöjligt.

## **Sauls medarbetare I**

- Helt omöjligt!

## **Sauls medarbetare II**

- Ingen människa kan vara död och bli levande igen. (*pekar på Saul*) Lyssna till Saul, han kan mycket om Gud, han har gått hos de bästa lärarna i Jerusalem. Han kan de heliga skrifterna, hela Gamla testamentet utantill!

## **Saul/Paulus**

- Och vissa tror att Jesus skulle vara Messias som vi väntade på. Messias ska ju vara en riktigt stor kung – så det kan i alla fall inte vara denne Jesus från Nasaret.

*Alla tre börjar vandra iväg, en ronda...*

## **Berättaren**

Saul, som ännu rasade av mordlust mot Herrens lärjungar (Apg 9:1) gick till översteprästen och bad att få med sig brev till synagogorna i Damaskus: om han fann några som hörde till Vägen, de kristna, män eller kvinnor, skulle han få fängsla dem och föra dem till Jerusalem.

*Saul, de två medarbetarna går till översteprästen (som ser stor och ärofull ut, kanske skägg?), bugar; Saul tar emot ett brev.*

## **Saul**

*Vänd mot sina medarbetare:*

- Nå, ska ni följa med? Om ni ska följa med måste ni lära er att marschera:  
*Instruerar även publiken i en rapp, tills alla rappar med:*

*Nu ska vi*

*Gå till Damaskus*

*Nu ska vi gå till Damaskus...*

*Saul och de två medarbetarna inleder en marsch tvärs över scenen ackompanjerad av rappen...*

*De tre fortsätter rondan då plötsligt Saul slår händerna för ögonen och gallskriker av smärta.*

- Ah, ah, oh, aj... vilket starkt ljus...

*Faller omkull, vrider sig i smärta....*

*Hans medarbetare blir förskräckta, ser sig omkring, undrar var ljuset kommer ifrån, vänder sig mot Saul, faller på knä intill honom.*

## **Röst**

*Från ett angränsande rum.*

- Saul, Saul, varför förföljer du mig?

## **Saul**

*Blir helt förskräckt av att höra rösten, rycker till, darrar, stammar*

- Vem, vem är du?

## **Röst**

- Jag är Jesus, den som du förföljer. Stig upp och gå in i staden Damaskus, så får du veta vad du ska göra.

*Saul reser sig försiktigt upp med medarbetarnas hjälp. Han har blivit blind, stirrar ut i ett tomt intet med*

*vidöppna ögon. Famlar sig fram, går osäkert, de två medarbetarna får leda honom.*

### **Berättaren**

Saul var så förblindad av ljusskenet att han inte såg på tre dagar. Han ville knappt äta och dricka. Han bara tänkte på rösten från Jesus som han hört. Han bad.

*Saul faller på knä, inte långt från de andra kristna. Han böjer huvudet, skakar på huvudet i djup skam, slår sig för bröstet och ber.*

*Medarbetarna ser förundrade på honom, på varandra, blir berörda.*

Nu började han fundera över vad han gjort.

### **Ananias**

*Kommer in på scenen, vänder sig mot publiken. Åtföljd av två vänner.*

- Är det någon som vet var Saul finns? Jesus har skickat mig till honom. Fast jag blev rädd när jag hörde det. För jag är kristen, och vi kristna vet om det som Saul har gjort mot oss.
- Men nu har Jesus sagt att Saul ska få ett uppdrag, han ska resa runt i hela Romarriket och berätta om Kristus. Det är helt otroligt.

*Vänd mot de två vännerna:*

- Vågar ni följa med?

*De två vännerna ser på varandra. Skakar först på huvudet, ser rädda ut. Men Ananias klappar dem på armen, nickar, ger dem mod.*

### **Ananias vänner**

- Ok, vi följer med!

*De går sakta till Saul. Sauls medarbetare hjälper Saul att komma upp. OBS – fortfarande blind – famlar med armarna, lite blyg, bugar.*

### **Ananias**

- Saul, min bror. Jesus har sänt mig för att du ska få tillbaka din syn och fyllas av helig Ande. Du ska också kallas Paulus för du ska berätta om Jesus på många håll i världen.

### **Paulus**

*Gnuggar sig i ögonen. Ser sig yrvaket omkring.*

- Jag kan se, jag kan se!

*Gör glädjeskutt mot publiken.*

- Äntligen kan jag se igen! Ananias, det känns så tungt när jag tänker på att jag förföljt er som följer Jesus. Jag ångrar mig så, kan Gud någonsin förlåta mig? Jag vill så gärna blir kristen och jag skulle vilja bli döpt. Är det möjligt tror du?

### **Ananias**

- Kom till mig!

*Paulus faller på knä framför Ananias. Ananias doppar händerna i en vattenskål, häller vatten på Paulus huvud och säger:*

- Jag döper dig i Faderns, och Sonens, och den helige Andes namn.

### **Berättaren**

Paulus berättade om Jesus. Överallt berättade han. De som följde Jesus var först lite misstänksamma men förstod snart att han menade allvar. Paulus, som förut hette Saul, berättade för alla om Jesus och det han

gjort för oss människor. Paulus besökte många synagogor och församlingar.

*Paulus går iväg, sitter på golvet längst fram (gärna med fjäderpenna) och skriver brev (på en pappersrulle).*

Sedan skrev han brev till församlingarna. Dessa brev är så värdefulla, de läses fortfarande på söndagarna i våra mässor. Han skrev Romarbrevet, 1:a, 2:a Korinthierbrevet, Galaterbrevet, Efesierbrevet, Filipperbrevet, Kolossebrevet, 1:a, 2:a Thessalonikerbrevet, 1:a, 2:a Timoteusbrevet, Titusbrevet och Filemonbrevet.

En av de första platser som Paulus och hans vänner besökte var Filippi. Det ligger i det land som nu heter Grekland. Utanför staden Filippi fanns en liten flod. Där brukade människor samlas för att be. De första kristna hade inga kyrkor utan de träffades hemma hos varandra eller utomhus eller någon annan stans. Paulus och hans medarbetare gick också dit och pratade med de människor som var där. En som var där var Lydia.

## **Lydia**

*Kommer in, vänder sig mot publiken.*

- Jo, jag var här vid floden när de kom. Jag var egentligen här för att sälja mina purpurtyger (*Lydia visar fram sina tyger, hon kan gärna ha purpurfärgade kläder också*). De är extra fina. Purpur är en dyr färg. Jag färgar dem själv och sen säljer jag dem till dem som vill köpa. Jag gör mycket bra affärer på det sättet. Jag hade hört talas om Paulus och hans medarbetare förut, men nu när de berättade om Jesus, kände jag att jag också ville bli kristen. Vara med på vägen, som de sa. Jag fick ta emot dopet och alla i mitt hem döptes också. Sedan bjöd jag hem alla.
- Jag är så glad över att ha fått lyssna till Paulus. Hans hjärta slår för Kristus, han är också mycket klok och har lärt mig massor om tron. Det har gett mig mod i mitt liv. Med sina medarbetare brukar han bo hos mig han har vägarna förbi. Då brukar jag samla många kristna, då har vi fest, dansar och är glada. *Klappar händerna!*

*Glad dansmusik. Alla kommer fram och samlas med stora leenden runt Lydia. Alla medverkande tar varandra i handen och dansar runt i en vild ringdans. Därefter samlas de på en rad framme, vända mot publiken (håller varandra i handen) och bugar djupt.*